

Theatergroep: BEER Muziektheater

titel: Dali, of hoe word ik beroemd

gezien: In Theater De Singer in Laren, 10 februari 2013

reporter: Fay (10)

“Met een snor onder je neus, neemt iedereen je serieus”

Salvador Dali, de wereldberoemde schilder is weer terug! En wel in de theatershow ‘Dali, of hoe word ik beroemd’.

Als je binnen komt in de zaal word je eerst persoonlijk welkom geheten door Miep de rondleidster, die je een hand geeft. Dali heeft zich na zijn dood laten invriezen. Maar in de show ontwaakt hij en vervolgens wordt zijn levensverhaal verteld.

In de voorstelling komen de volgende personen voor: Dali, Miep de rondleidster en een cellospeler. Het verhaal van de voorstelling is alleen niet zo goed. Omdat het niet echt spannend is en niet erg grappig. Maar het wordt weer goed gemaakt doordat de spelers heel goed spelen. En de kostuums en het decor passen goed bij de voorstelling.

In de voorstelling wordt er cello muziek gespeeld. Ik wist niet dat je zulke bijzondere dingen met een cello kan doen.

Als ik het een eindcijfer mocht geven dan was dat een 7.